

# Cafès in Kattem

## Grondgebied Borchtlombeek

### Abeelstraat

Virginie Moerenhout had een café in nummer 43, later woonden hier Petrus Segers (Pitj van Lik) en Josephine Van Den Nest (Finne) nu bewoond door Ken Sergoris en Ilse Van den Berghe

Stinne Moerenhout baatte het café uit in nummer 71, later hield Maria Segers (Maria Van Lik) en Jozef D'Hoe dit café open.

In nummer 73 was er een café - annex feestzaal *De Moderna* uitgebaat door Jozef Renders en Alma D'Hoe. Er was in het begin een schoenwinkel gevestigd. In de zaal waren er optredens van diverse artiesten (o.a. Gorki, the Pebbles, Raymond van het Groenewoud...), feesten en missverkiezingen. Nu bewoond door Renato Nicolodi en Kim Batholomeus en hun kinderen.



In nummer 44 was er Café *bij Georges Leemans*, nadien café *Adele* – uitbaatster Adele Guldemont. Hier was het

# Cafès in Kattem

voetballokaal van FC Kattem en het lokaal van de Cathemvink. Het huis werd verbouwd en nu woont er haar kleinzoon Kris Leemans met zijn vrouw Katleen De Smedt en hun kinderen Louis en Luna.



In het nummer 48 was er café uitgbaat door Stinne van Lie, nadien hield Maria Van Der Spiegel (Maria van de Spelle), gehuwd met Felix D'Hoe, het café open. De herberg was gekend als *café Likert*.

In huisnummer 97 waar Ronny Baes en Frieda Bellemans woonden was er een café- het wit paard, annex - winkel uitgbaat door Magdalena Van Der Plas (Laine Plas) – Albert Geeroms, nadien door de dochter Maria die gehuwd was met René Van Den Borre, die ernaast een garage had. Elk jaar was hier een Vlaamse kermis.

In nummer 101 was er een café, uitgbaat door Elias Clottemans en Maria Van Den Borre (Lisa Potter), die later in de woning ernaast een café begon. Hier woonden Ferdinand De Coster en Simonne Van Belle, huis nog altijd bewoond.



# Cafès in Kattem

In het huisnummer 103 was er het café uitgebaat door Elias Clottemans en Maria Van Den Borre (Lisa Potter). Dit café werd later ook nog uitgebaat door Franciscus De Braekeleer en Louisa D'Hoe (Sus en Wisa) en door Jozef De Troyer en Denise Borloo. Er was elk jaar een grote Vlaamse kermis met diverse kraampjes en een liggende wipschieting. Deze kermis was ten voordele van de fanfare de Verbroedering waarvan veel leden op Kattem woonden.

## Hoogstraat (later toegevoegd aan Abeelstraat)

In het nummer 107 vroeger Hoogstraat nr 1 – eigendom van Petrus Van der Perre (Pië Perre) was het café van uitgebaat door Maria Segers (Maria van Lik) en D'Hoe Jozef. Het huis is nu gerenoveerd en de kleinzoon Kristof Walraevens woont er.

In het nummer 113 hield Jeanne Van Asbroeck en René Van Den Spiegel (René van Spelle) café. In de zomer reed René met roomijs rond. Met kermis Sinksen traden hier jazzgroepjes op. Nu bewoond door Patricia Laurent en Donald Tielemans.

In het nummer 70 was er ook een herberg waarin een klein orgel stond (djingel djangel). Uitbater Petrus Van Der Perre (Pië Perre). Nu gerenoveerd en bewoond door Gunther De Buck en Patricia Deneyer.

## Herststraat

In nummer 1 was het café *Bij Nette Colla* – uitgebaat door Joanna Antoinette Geeroms en Felix De Moortel. Later werd dit een winkel van elektrische toestellen. Voor de renovatie woonden hier Franciscus De Braekeleer (Sus) en Louisa D'Hoe (Wisa).



# Cafès in Kattem

Op de hoek met de Abeelstraat-Herststraat in huisnummer 2 was er café de Ponderosa, uitgebaat door Jozef Vander Perre (Mongsken) en Leonia Stockmans (Ni van Lis). Het café werd ook nog opengehouden door Josephus Van der Perre en Leonia De Waegeneer (Nieken Tram) en later door Suzanne en Josiane Van der Perre en Willy Van Asbroeck. Huis is gerenoveerd en bewoond.

In nummer 39, was er het café *bij Nonkel Bees* – Cyriel Van Schepdael

In 41 (ondertussen afgebroken) was er een café uitgebaat door de zusters Ophalfens – Celestine (echtgenoot Rufin Kestens (van Tokken), Margriet en Clementine (moeder van André De Leeuw (de melkboer). Later werd dit een bakkerij waar Rik van Bonne (Henri Stevens) het brood bakte samen met zijn vrouw Odilia Hellinckx (Dikke Dille).

## Keistraat

In nummer 6 was er het café *bij Chaleken* uitgebaat door Jan Mattheys en Helena Stockman. Er was een bollenbaan en tijdens de zomermaanden werd er zelfs op straat gebold. Elk jaar was er hier een grote Vlaamse kermis met optredens van orkesten en gekende en minder bekende artiesten.

## Monnikbosstraat

Tegen het Hof te Kattem, naast de pjeireput, waar vroeger de pastorij was, was er een café uitgebaat door Victor-Cyriel Verhumst (van Janneken Pirre) en Eugenie Van Kelekom. Later nam hij het café over van zijn ouders op de hoek van Reusestraat-Weverstaat in Borchtlombeek.



# Cafès in Kattem

## Grondgebied Pamel

### Kattemstraat

Huisnummer 84 – *Café bij den Boer of Bij Gabrielle*. Eerst uitgebaat door Judocus Guldemont (Do van Stjaun) later door Frans Guldemont (den boer) en Gabrielle Timmermans. Er was een veel gebruikte overdekte bollenbaan en was gekend voor zijn zeer goede geuze en kriek – speciale reserve achter de vleeskuip in de kelder. Den boer verdeelde ook steenkool. Nu bewoond door François Rager en Kristel Thiebaut.



Huisnummer 75 – *Café bij de Vorre* – in het café stond een orgel en er was een bollenbaan – uitgebaat door Rufin





# Cafès in Kattem

Stockmans (de Maugeren) en Irma De Coster (tante van de Vorre). Dit café was zeer in trek bij de jonge mannen van de streek wegens de 5 mooie dochters van de Maugeren (Francine, Marcella, Helena, Maria en Malvina). Er werd zelfs in de straat om hen gevochten. Meermaals per jaar werd er in het café een gerrebolling – met ijzeren bollen – georganiseerd. Nu bewoond door Stijn Tavernier en Els Barbé.

Huisnummer 53 – *Café bij Pië Ots* uitgebaat door Albertine Van Der Mijnsbrugge (Bertine) en Petrus Ots (Pië Ots). In dit café stond een Decap orgel. Van hieruit reed Petrus Ots (Pië Ots) met zijn klanten op zijn camion naar de Ronde van Vlaanderen in Wetteren. Er werd dikwijls duchtig gefeest en Petrus Rooseleer (Pië van Ritjen) wierp meer dan eens zijn klak op straat roepende "Iedereen soldaat!" Elk jaar een Vlaamse kermis. Huis staat al jaren leeg – eigendom OCMW.



# Cafès in Katterem

Huisnummer 60 – *Café bij Schoentjens* uitgebaat door Alfons Timmermans en Adele Ots. Huis later bewoond door Petrus Elpers en Bertha Aurousseau

Huisnummer 49 – *Café bij Sjeiken Broek* uitgebaat door Lucien Wijns (Sjeiken Broek) en Louise De Waegeneer – huis gerenoveerd. Sjeiken Broek verhuisde naar de Klei 51 (nu Dr. Roosensstraat) waar hij met taxi's begon te rijden.

Huisnummer 44 – *Café bij Skabber* uitgebaat door Frederik Ceuleneer (Skabber) en Yvonne Van Belle (Vonne Kat)

Huisnummer 38 – *Café bij de witte van Belle* nu bewoond door Stefaan Beeckmans en Cathy Van den Nest

## Profetenstraat

Huisnummer 80 – *Café Stenen Kruis* – uitgebaat door Theofiel Rooseleer en Romanie Van Belle, later door Petrus Cornelis en Germaine Stockmans (Meine)

Huisnummer 85 – *Café bij Nelen van Sjales* – met bollenbaan en biljart, uitgebaat door Jan Beyl, Maria-Theresia en Adele Evenepoel. Op de muur boven de deur hing een grote plaat met daarop 'Estaminet'. Nu bewoond door Victor Kestens en Dina Droeshoudt.



# Cafès in Kattem

## Bosstraat – nu Kattemkets

Huisnummer 45 – *Café bij Sisken Potter*, uitgebaat door Tinne van Potter – grootmoeder van Clementine Sonck die in het huisnummer 43 woont. Voor de deur lag een bollenbaan waar het soms aanschuiven was om mee te spelen. Maria de dochter van Tinne en moeder van Clementine, kon als de beste portretten zavelen op de gitzwarte vloer van het café. De jagers (waaronder burgemeester De Schepper) kwamen hier vaak langs. Veel klanten uit Liedekerke.

De geuze die geschonken werd was van de brouwerij Tondeurs van Poelk – Frans Tondeurs was nog burgemeester van Pamel van 1879 tot 1907.

Momenteel onbewoond.

